

BÙNG VỠ TÂM THỨC



Pháp Bảo Đàn như tiếng sét
làm bùng vỡ kiến chấp từ tập
khí căn đế lâu đời

- “Gạo đã trắng chua?”
- “Đã đã trắng lâu rồi, chỉ
còn cần người sàng sẩy!”

Gạo đã trắng lâu rồi, tự tâm
đã thanh tịnh, - thấy tánh, chỉ
còn chờ ấn chứng

Đời vốn dĩ là bể khổ, lăn lóc mãi hoài trong
sóng khổ trầm luân. Đã thấy rồi! Đã thấm rồi nỗi
khổ trần ai

Đã thấy rồi! Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ,
mỗi sát na trôi qua sinh diệt đến vô cùng

Đã thấy rồi! Đời là hạt châu bóng nước, long
lanh khi ánh thái dương bừng sáng, nhưng rồi
bỗng chốc tan mau bến tích sau cánh cửa chiều

hôm. Danh lợi - giàu sang - tình ái chỉ là hoa
đóm giữa hư không

Mỗi dòng đời trôi qua, mang bóng dáng vinh -
nhục – sang – hèn – vui - khổ, đều là trò chơi
phóng tưởng của bàn tay vô cảm của tạo hóa.
Tất cả đều do thức biến hiện

Chữ nghĩa ngôn ngữ trần gian là đạo đoạn, vượt
qua đạo đoạn để đi vào nguyên lý thâm áo cao
siêu, thì tức khắc trực ngộ thấy tánh – tỏ tâm.
Nếu xoay muôn ngàn úc niệm vào trong, thì
tướng mạo của các pháp đều không. Hãy dừng
lại, mọi chướng ngại không còn, dù bóng dáng
của khổ đau có lăn tăn gọn sóng, hay dồn dập
nghìn trùng, cũng không dễ gì tác động, vùi dập
được thể tánh chân như

“Y bát là tín hiệu, há đem vũ lực mà đạt được
sao?”

Vũ lực, chỉ là sức mạnh vũ phu. Thể lực bạo
quyền làm sao có thể dãm dập, xóa tan một nền
văn hóa kỳ vĩ đã được thẩm đẩm ăn sâu vào lòng

dân tộc. Tinh thần Bi – Trí – Dũng, là tinh thần tất thảy, là sức sống vô biên, là nguồn năng lượng vững chãi, đã tồn tại hòa nhập vĩnh viễn vào thịt da, vào cuộc sống dân sinh. Dân tộc còn là đạo pháp còn, dân tộc mất, là đạo pháp cũng mất theo và ngược lại...

“Mười lăm năm tị nạn trong đám thợ săn. Đến bữa ăn, bỏ rau vào nồi thịt, ai hỏi chỉ đáp, ăn rau bên thịt mà thôi”

“Chỉ ăn rau bên thịt”, dù tăng thân Huynh trưởng GDPT đang sống giữa ngũ trước ác thế, mà tâm vẫn trong sạch tịnh tại. Bồ tát vào đời, dấn thân nhập thế. Xã hội thì đầy đầy rẫy rắn nghiệt ngã, Huynh trưởng GDPT lập hạnh an nhẫn, nhưng không đánh mất tăng thân

“Tâm bình chính là giữ giới

“Hạnh thắng cũng như thiền”

Tâm lúc nào cũng một dạ trung trinh như nhất, không khom lưng uốn mình trước quyền lực hư

huyễn. Không để mùi vị tanh hôi nhuốm bẩn, như vậy là giữ giới tinh nghiêm

1. Giới hương, là tự tâm không quấy ác, ganh tị tham sân. Dù đối mặt với kẻ xấu ác, vẫn yên bình an nhẫn, trãi rộng tâm từ thương hại kẻ lầm đường lạc lối
2. Định hương, là tự tâm yên tĩnh, không xao động trước những cảm dỗ tanh hôi, trước miếng mồi cẩn bã thừa mứa
3. Huệ hương, là tự tâm suy ngẫm, nhận diện chánh tà. Soi rọi tự tâm, phân biện đúng đắn, chánh niệm tuệ giác
4. Giải thoát hương, là tâm tự tại – vô ngại, dù đứng trước nghịch cảnh nghìn trùng, vẫn vững chãi hành tiến không chùn bước, tĩnh tại ôn hòa hóa giải chướng duyên, thành toàn chí nguyện
5. Giải thoát tri kiến hương, là tâm tự tại, tinh cầu thực tập tu học, tinh tấn đạt lý chân

thường, hòa nhập chuyển hóa tha nhân, giải
nghi kiến chấp

“Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ”, còn có
chúng sinh lặn ngụp – trầm luân trong sóng khổ,
thì Huynh trưởng GĐPT đại nguyện vào biển
phiền não để độ tận

“Lạy mà đâu không sát đất, sao bằng đừng lạy.
Trong lòng ngươi chắc còn một vật. Ôm giữ cái
gì thế?”

Ôm giữ cái gì thế! Mãi mê ngất ngưởng hu
danh, ngã chấp đạo đoạn. Cứ ngờ rằng ta là
trung tâm vũ trụ, thế giới này phải phục vì, gục
đầu trước ngạo mạn thiếu tự trọng, khinh đời...

Phật tử mà tín tâm chưa vững, tín lý chưa chắc,
tâm thành chưa sâu, trong lòng còn khu khu ôm
giữ mối hoài nghi, kiến chấp vô tưởng, thì chỉ là
người sơ tâm – ngoại đạo – thiển trí, bọn nhứt
xiển đè cùng với ma vương liên kết làm đạo bạn.
Dù thế nào cũng không lấy đó làm tự đắc, không
thể cùng Phật tử chân chính, có đức độ khiêm

cung, biết tận tụy hy sinh vì tổ chức kết làm tăng lữ

“Tụng kinh ba ngàn bộ

“Tào Khê một câu quên”

Cái học của Đạo Phật không phải là cái học từ chương – sáo ngữ. nước đổ lá môn lấy có. Tự cho rằng mình đã học được bộ kinh này, tiếp thu được bộ luận nọ, như là trả nợ qua đòn cho xong, mà vốn liếng tri thức, ứng dụng thực tế không có là bao. Cái học của người Phật tử chân chánh, phải là cái học thực chứng, hiện thực trong đời sống thường nhật, làm sáng tỏa hào quang bằng những đức hạnh cụ thể thực tế. Thể hiện bằng những sinh hoạt có hiệu quả thiết thực. Phải là người có sức sống thân – khẩu - ý giáo sáng tỏa, đủ tư cách thuyết phục, thu hút quần chúng, được các em yêu mến – xúm xít bu quanh



Phan Văn Huy Tâm