

## **TAM GIỚI NHƯ HỎA TRẠCH**



**Kinh Pháp Hoa -  
Phẩm Thí Dụ:**

**“Tam Giới bất an, do  
như hỏa trạch”**

**Kinh cho thấy, Ba Cõi  
không an, giống như  
nhà lửa. Tam Giới  
không phải là thế giới  
an ổn thật sự**

**a. Tam Giới: Dục Giới,**

**Sắc Giới và Vô Sắc Giới**

- 1. Dục Giới: Thế giới cư trú của chúng hữu tình đầy dâm dục, tình dục, sắc dục, tham dục ...**
- 2. Sắc Giới: Thế giới cư trú của chúng hữu tình đã xa lìa dâm dục. Chúng sanh ở đây đều do sắc chất hóa sanh**
- 3. Vô Sắc Giới: Thế giới cư trú của chúng hữu tình không có vật chất, chỉ có bốn tâm: Thọ -**

**Tưởng - Hành và Thức. Không có vật chất - thân thể - quốc độ, chỉ lấy tâm thức an trú trong Thiền định**

- 4. Thọ: Nhận lãnh - thu nạp, là cảm giác. Có ba Thọ:**
  - **Khổ thọ: Những cảm giác xảy ra nơi thân: Đau, nhức, ngứa, nóng, tê, lạnh, khó chịu ...**
  - **Lạc thọ: Những cảm giác dễ chịu, vừa lòng, thích thú ...**
  - **Xả thọ: Không có cảm giác, không có khổ thọ và lạc thọ**
- 5. Tưởng: Như lý tác ý, là hiểu biết, là tri giác. Nhận biết tổng quát, xác định được đó là cái gì**
- 6. Hành: Là tạo tác các nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp bất động làm nên thức tái sanh vào Tứ ác đạo**

**Tứ ác đạo - Còn gọi là Tứ ác thú: Là bốn nơi sống xấu ác và khổ đau. Gồm có: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la**

- **Địa ngục:** Là cõi đau khổ, là nơi chúng sinh bị đày đọa do tạo các nghiệp xấu - ác
- **Ngạ quỷ:** Những chúng sinh ở trong cõi này là những quỷ đói, cực kỳ đói - khát, không thể ăn hay uống được
- **Súc sanh:** Bao gồm các động vật không phải là con người
- **A-tu-la:** Cõi thần, có phước báo ít hơn cõi trời, là những chúng sinh có không ít phước, làm nhiều việc thiện, nhưng còn hung dữ, ghen tỵ, nóng nảy. hiểm ác ... gần giống với quỷ dữ

**7. Thức:** Là nhận thức, nhận biết đối tượng. Thức là tên gọi khác của tâm

**Đạt Ma Đại Sư Phá Tướng Luận:**

**“Tam Giới nghiệp báo, duy tâm sở sanh, bốn nhược vô tâm, u Tam Giới trung, tức xuất Tam Giới. Kỳ Tam Giới giả, tức Tam Độc giả. Tham**

**vi Dục Giới, Sân vi Sắc Giới, Si vi Vô Sắc Giới;  
cố danh Tam Giới"**

**Nghiệp báo của Ba Cõi, do tâm sanh ra, nếu vốn không tâm, dẫu ở trong Tam Giới, cũng ra ngoài Ba Cõi**

**b. Ba Cõi, là Ba Độc: Tham là Cõi Dục, Sân là Cõi Sắc, Si là Cõi Vô Sắc**

- 1. Tham: Là tham lam, không biết bao nhiêu là đủ.**
- 2. Sân: Là nóng giận, bực tức, ganh ghét. Chối bỏ bất như ý**
- 3. Si: Là si mê tham đắm, là phiền não. Si mê, không nhận chân được chân lý, mù mờ trước sự thật, được xem là nguồn gốc của phiền não, đồng nghĩa với Vô minh**

**Tam giới như ngôi nhà lửa. Chúng sanh ở trong Ba cõi luôn luôn bị thiêu đốt bởi khổ lụy phiền não**

**Trong kinh Diệu Pháp liên Hoa - phẩm Thí dụ:  
“Nhu thị đẳng chủng chủng chư khổ, chúng sanh một tại kỳ trung, hoan hỷ du hành bất ý**

giác bất trí, bất kinh bất bố, diệc bất sanh yếm,  
bất cầu giải thoát! Ư thử Tam giới hỏa trạch,  
Đông Tây trì ẩn. Tuy tao đại khổ, bất dĩ vi  
hoạn”

Chúng sinh đang lặn ngụp trong đục giới, chìm  
đắm trong vô minh, vô tâm vui vẻ rong chơi,  
đam mê vật chất, tiện nghi sắc giới ảo tưởng, đầy  
đầy chàm bầy tham sân si

Những khát vọng của ái dục quyền rũ, tranh danh  
đoạt lợi, tranh chấp kinh tế, mưu toan quyền  
lực, lúc nào cũng thiêu đốt nhân sinh trong sóng  
khổ triền miên không bao giờ dứt, không bao giờ  
có được an ổn, như bị thiêu đốt trong căn nhà  
lửa đang hùng hực cháy chẳng hề hay biết,  
không lo lắng sợ hãi, chẳng biết chán mùi vị tanh  
hôi, phó mặc cho vô vàn tai ương khổ đau vây  
bủa, chẳng lo tìm đường giải khổ, ra khỏi ngôi  
nhà lửa nơi chốn trần ai nhốn nháo !



*Phan Văn Huy Tâm*